

NIEUWSBRIEF 3: RFH ON TOUR

ruimte | leren en delen | verbinden

Mooie momenten

Ontmoetingen zijn onderdeel van het leven. Tijdens een reis als deze kom je veel verschillende mensen tegen. Op de een of andere manier lijkt het altijd dat je de juiste mensen op het juiste moment tegen het lijf mag lopen, op je weg mag kruisen of ergens langs komt en iemand je met een blik of woord dat precies datgene geeft dat nodig bleek te zijn. Heel bijzonder, om te koesteren.

Ik zou er graag eentje met jullie te delen. Mijn verjaardag liep anders dan gedacht. Na een onhandige ochtend met een boze medereiziger die er zonder uitleg opeens vandoor reed, ontmoette ik per ongeluk twee echtparen waar ik werd uitgenodigd wat te drinken om het even te laten bezinken en een nieuw reisplan te maken.

Een onverwachts kado kwam bij het gedag zeggen de volgende dag. Ik wilde ze graag wat terug geven voor al het heerlijke eten en de gastvrijheid om ook de nacht te blijven, maar gezien m'n beperkte voorraad en geen winkels in de buurt, had ik niet echt iets geschikt. Waarop één van hen reageerde met: "Je hebt ons al iets heel moois gegeven, namelijk de ruimte. De ruimte om te zijn wie we zijn, te denken over gebouwen/ruimtes waar we geweest zijn op een totaal andere manier en ruimte voor mooie gesprekken."

Prachtig om te horen voor mij, iemand die het liefst overal ter wereld plekken bouwt waar mensen de ruimte voelen om zichzelf te zijn.



Dome-dag in Kasese, met veel toeschouwers die later ook meededen

Ruimte voor de ander

Met Roof for Humanity creëren we ruimtes. We bouwen plekken waar sociale activiteiten kunnen plaatsvinden en mensen samen komen. Deze community ruimtes zijn voor iedereen welkom en geven een ieder de ruimte om zichzelf te zijn. Architectuur kan niet praten, althans niet letterlijk. Toch geloof ik en met mij vele andere architecten en ontwerpers dat gebouwen wel degelijk iets kunnen uitstralen, een sfeer weergeven, een gevoel benadrukken en daarmee een verhaal kunnen vertellen.

Om in onze ruimtes een gevoel van welkom zijn te creëren gebruiken we bijvoorbeeld openingen die mensen, voorbijgangers nieuwsgierig maken, die uitnodigend zijn. Ook is het bouwproces onderdeel van het eindresultaat en super belangrijk in onze werkwijze. Door de community, de "eind"gebruikers er vanaf het begin al bij te betrekken, kunnen we tijdens de bouw al zorgen dat mensen zich daar prettig en welkom voelen. Daarnaast zijn de materialen en de kleursamenstelling onderdeel van het geheel, het creëren van een prettige plek waar mensen graag komen en zichzelf zijn.

In het dagelijks leven, in omgang met andere mensen om ons heen hebben we ook ruimte nodig. Ruimte om te zijn wie je bent. Hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe kun je een ander ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn?



dorp Kasese community gesprek

Uitdagingen om te leren

Tijdens de bouwdagen zijn er vaak de nodige uitdagingen. Zowel bij de dome-dagen als op de bouwplaats van het kantoor lopen de dingen verdurend net anders dan bedacht en gepland. Dit vraagt om een flexibele houding van mij, maar ook van de bouwers en de groep dorpelingen.

Samen proberen we hierin mee te bewegen met wat kan en op dat moment de beste oplossing, weg of het beste antwoord lijkt te zijn. Roof for Humanity gelooft erin om op zulke momenten te overleggen en de uitdaging voor te leggen aan het team.

Dit omdat ik, Narda, me maar al te bewust ben van het feit dat er nog heel veel is dat ik niet weet en soms niet overzie tijdens het leven. Natuurlijk ben ik opgeleid tot architect en zal ik op sommige vlakken meer theoretische kennis hebben, maar ervaring in de praktijk is hier (en ik denk in alle creatieve (bouw) processen essentieel.

Door mensen bij het proces te betrekken ontstaat er ook meer ownership, verantwoordelijkheid en onderling begrip tijdens het bouwen. Dit bevordert de werksfeer, eigenwaarde en trots van hetgeen we samen voor mekaar krijgen.



Adam verteld over het planten van bomen

Elkaar zien en horen creëert verbinding

Elke dag zien en horen we van alles. Hier in Malawi heb ik het privilege om wakker te worden met prachtige vogelgeluiden. Vaak dezelfde soort vogels die me wakken, maar toch zijn er steeds weer andere die me op die dag meer opvallen en waar ik met verbazing van de schoonheid van kan genieten. Wat ze precies zeggen is me helaas onduidelijk, maar het brengt vreugde en een fijne start van de dag. Mensen zien en horen we het merendeel van ons leven ook dagelijks.

Echter is het daadwerkelijk zien en misschien vooral horen van elkaar nog niet zo makkelijk. Ik vind dit fascinerend om te ervaren en met elkaar over te praten in verschillende landen tijdens deze RfH tour. Grappig om te ontdekken dat zelfs wanneer je dezelfde taal spreekt, het alsnog kan voorkomen dat je de ander totaal niet blijkt te (willen) horen. Dit kan zorgen voor een enorme 'gap', een drempel en veelal onhandige situaties vloeien hieruit voort.

Onderweg is er vaak letterlijk een taalbarrière, wat ik een leuke uitdaging vind van mijn werk. Tuurlijk gaat het niet altijd goed en helaas moet er dan soms iets overnieuw, maar het geeft ook veel komische misverstanden. Bijvoorbeeld als je er na een week



de baksteen-flessen muren komen steeds hoger, Toppie!

achterkomt dat één van de bouwers "me/I and you" omwisselt en zegt: „Wanneer jij een vraag hebt, kom dan naar mijn huis.” Waarop ik antwoord: Waarom zou ik naar je huis gaan als je hier gewoon op werk bent? Er volgde een hele rare conversatie. Tot ik begreep dat hij bedoelde: „Als ik een vraag heb, kom ik naar jouw *huis.” (*de kamer waar ik verblijf en werk op Ahava) Haha, we lachten er hard om en gaven elkaar een hand om dit af te spreken, want vragen zijn altijd welkom! en we begrepen elkaar weer.

Denkend aan mijn favoriete schilderij, *de Toren van Babel*, vraag ik

Iedereen is van waarde

Delen

Ook onderweg komt het begrip delen vaak in mijn hoofd voorbij. Grappig genoeg denk je misschien bij delen vooral aan objecten, eten of andere fysieke dingen. Maar eigenlijk delen we veel meer met elkaar. Dat is me tijdens deze Tour ineens veel meer opgevallen dan voorheen.

De weg delen bijvoorbeeld, of een campsite, een ruimte, je tijd, je gedachte, emoties, kennis, ervaringen en ga zo maar door. Soms dacht ik dat we alles kunnen delen, en als we dat 'gewoon' zouden doen, dat de wereld dan veel eerlijker verdeeld zou zijn.

Maar is dat eigenlijk wel echt mogelijk? Alles met elkaar delen?

Wat ook interessant is dat we niet echt kunnen delen... Want soms zijn de werelden/culturen toch zodanig verschillend dat het begrip achter blijft en je wel iets deelt, maar het een beetje op de oppervlakte blijft zweven en hetgeen je eigenlijk zou willen overbrengen komt niet door.

Fysiek iets delen kan altijd! Dat is iets dat altijd mogelijk is en wat ook prachtige momenten met zich mee gebracht heeft op deze Tour.

Vervolg RfH on Tour

Deze derde nieuwsbrief loopt kwa timing een beetje achter op de realiteit. Wanneer het kantoordak erop zit ga ik weer op pad met mijn buddy. Voor alsnog staat mijn mooie huisje op wielen geduldig te wachten tot hij weer de weg op zal gaan.

Just like me... want ik kijk er wel weer

Bouw vorderingen op Ahava Ministries

We gaan lekker. Naast het bouwen van de bamboe domes in de dorpen rondom Lauji begeleid ik op het terrein van de gezondheidskliniek Ahava Ministries de bouw van het nieuwe kantoor, dat tevens een meeting room zal krijgen.

Samen met het bouwteam, mister Kevin, Thomson, Smart en soms twee extra mannen uit het team van Ahava als assistenten, zijn we er een heel bijzonder en uniek gebouw van aan het maken.

Muren met hergebruikte lege flessen in combinatie met bakstenen zorgen voor een fraai beeld wanneer de zon erdoorheen schijnt. Een hele nieuwe techniek ook voor mij wat het hele proces een enorm leer traject maakt voor ons allen. Super leuk en het wordt vet gaaf!

Ook de vorm is niet recht toe recht aan, omdat afgeronde hoeken een ander gevoel bij mensen oproepen dan een van 90 graden. Dit zorgt voor een zachter en comfortabeler effect dat mensen meer welkom laat voelen.

Waar voel jij je welkom?

Naast het samen bouwen is onze missie tijdens deze RfH Tour tevens het verzamelen van ervaringen, informatie en wie weet zelfs antwoorden op belangrijke vragen voor ons werk. Een daarvan is het gevoel van welkom zijn en je thuis voelen op een plek, zodat je helemaal jezelf kan zijn. Ook jullie input is zeer welkom! [Mail](#) ons jouw antwoord op deze vraag.



Dome dag in Lauji 1 waar Adam en ik trots uitspreken aan het bouwteam

Nog 1 dome te gaan!

De laatste dome staat gepland op Ahava Ministries. Waar we samen met het hele team, de zusters, het tuin-team, de agogo's, het bouwteam, de schoonmakers, de kok en de zeepmeiden voor de laatste keer in Malawi de community space gaan bouwen. Veel zin in. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief!